

Smakelijke wandeltocht door de wijngaarden van de Loirevallei

Vignes



Vins

MET FRAAIE KASTELEN, WEELDERIGE BOOMGAARDEN EN TUINEN EN EEN ZEE AAN WIJNGAARDEN IS DE LOIREVALLEI EEN LUST VOOR HET OOG ÉN DE SMAAKPAPILLEN. VOORAL IN HET EERSTE WEEKEND VAN SEPTEMBER TIJDENS HET JAARLIJKS TERUGKEREND EVENEMENT VOOR WIJNLIEFHEBBERS EN ACTIEVELINGEN DIE DE STREEK PROEVEND ÉN WANDELEND WILLEN ONTDEKKEN.

TEKST: PAOLA WESTBEEK

Randos

**Wandelaars in Savennières;
Rechts: Oesters en Vouvray met
andere wijnliefhebbers.**

foto's: Paola Westbeek



Château de la Commanderie

Het is zaterdagmiddag en ik sta op een grasveld vlakbij de Rue du Clos Lavau in hartje Savennières. Samen met een grote en diverse groep wacht ik vol spanning op ons naderend vertrek richting de wijngaarden van deze bijzondere *appellation*. Gelukkig is het niet zo warm. Met 22 graden en hier en daar wat wolkenvelden schat ik dat een wandeling van ongeveer zes kilometer prima te doen moet zijn. Ik ben voorzien van een rugzakje met daarin een kaart, een paar leuke souvenirs en een appel voor onderweg. Rond mijn nek hangt een glas aan een koord, want er zal niet alleen gewandeld worden maar ook geproefd en daar verheug ik me in het bijzonder op.

Indrukwekkende wijnen en vergezichten van Savennières

Onze wandeling begint aan de Clos du Papillon, een van de wijngaarden van het beroemde Domaine des Baumard. Onder begeleiding van de sympathieke *vigneronne* Liv Vincendeau (haar eigen wijngaard ligt in Rochefort-sur-Loire, aan de andere kant van de rivier), maken we kennis met Savennières, een *appellation* die zich aan de noordoever van de Loire bevindt, ongeveer 20 minuten ten zuidwesten van de stad Angers.

Savennières is een van de 18 *appellations* in het wijngebied Anjou-Saumur en vooral bekend door de productie van verfijnde witte wijnen, gemaakt van enkel chenin blanc, een zeer veelzijdig druivenras dat binnen deze *appellation* gebruikt wordt om vooral droge maar soms ook halfdroge en zoete witte wijnen te maken. Alhoewel de geschiedenis van de wijnbouw in Savennières omstreeks

276 na Christus met de Romeinen begint, waren het de monniken en later de edelen die hierop grote invloed hebben gehad. Pas in 1952 krijgt Savennières de A.O.C. herkomstbenaming.

Savennières telt 130 hectare en 40 producenten. Binnen de *appellation* zijn er twee sub*appellations* met elk hun eigen specifieke terroirs: Roche aux Moines beslaat 22 hectare en heeft acht producenten en de meest befaamde, Coulée de Serrant, is een monopolie van zeven hectare, sinds 1961 in de handen van de familie Joly. Bijzonder in Savennières is dat elke vorm van machinale oogst verboden wordt. Alle druiven worden met de hand geoogst, precies op het moment dat ze rijp genoeg zijn. 'Dat maakt het oogsten een zeer intensief karwei,' vertelt Liv.

Na het proeven van twee verschillende soorten Savennières-wijnen gaan we de bossen in waar Liv ons meer vertelt over de bodemsoorten die ondiep zijn en uit schiste, zandsteen, vulkanische rhyoliet en eolisch zand bestaan. Dit maakt de wijnen – die tientallen jaren bewaard kunnen worden – complex en mysterieus.

In de schaduw van de bomen stoppen we om iets over de biodiversiteit van Savennières te horen. Dat doet mij meteen denken aan de beroemde Nicolas Joly, de man achter het enige domein in Coulée de Serrant (Château de la Roche aux Moines). Joly teelde met respect voor de natuur en sinds 1984 zijn alle wijnen van Coulée de Serrant biodynamisch. Liv vertelt enthousiast over Joly, volgens haar een zeer geleerd en inspirerend man die door zijn werk de naam 'Savennières' overal ter wereld liet horen. Komt het hierdoor dat Savennières zo vaak een 'intellectuele' wijn wordt genoemd? 'Dat zou heel goed kunnen,' zegt Liv. 'Maar misschien heeft het ook iets te maken met de finesse en subtiliteit van deze wijnen. In dit soort terroir heeft chenin blanc een mineraliteit die in het glas ontdekt moet worden. Je moet er echt de tijd voor nemen.'

De wandeling brengt ons verder naar de wijngaarden van de twee sub*appellations* en onderweg stoppen we bij een indrukwekkende cypressenlaan met in de verte het château van Joly. 'Het is een magische plek,' vertelt Liv en dat geloof ik graag. De vergezichten alleen al zijn spectaculair.

Vouvray met oesters en chouquettes

Op zondag word ik vroeg maar goed uitgerust wakker, klaar voor de volgende en iets langere wandeling die op het programma staat: Vouvray. Net als in Savennières zijn alle wijnen in deze *appellation* (2.200 hectare en 160 producenten) uitsluitend gemaakt van chenin blanc, maar hier ontpopt zich de druif tot een echte kameleon. In Vouvray is er voor elk wat wils, of u nu liefhebber bent van droge wijnen, honingzoete wijnen of iets er tussenin. Bovendien voeren mousserende wijnen hier de boventoon met maar liefst 65% van de totale productie.

Vouvray ligt op een plateau aan de rechteroever van de Loire en is een van de zeven *appellations* in het wijngebied Touraine. De wijnbouw heeft hier ook een lange geschiedenis. Een van van de eerste bisschoppen van Tours, Sint Martinus, plante hier aan het eind van de 4e/begin 5e eeuw de eerste wijngaarden rond zijn abdij, Marmoutier.

We worden vandaag begeleid door Myriam Fouasse, die veel leuke en leerzame wijnactiviteiten door de Loire organiseert en ook getrouwd is met een plaatselijke *vigneron*. Na een wandeling door de straatjes van Vouvray is onze eerste *étape* het domein van Philippe Brisebarre. In zijn eigen kelder vertelt hij over de kelders van de *appellation* die gegraven zijn uit tufsteen (ook gebruikt om kastelen, kathedralen en huizen te bouwen). Samen met zijn vader heeft Philippe de kelder uitgehakt met behulp van een drillboor – en dat gedurende twee weken in de winter, twintig jaar lang!

Het is vrij bewolkt en de herfst hangt al een beetje in de lucht, maar in deze kelder voelt het een stuk koeler. En dat is maar goed ook. Door een constante temperatuur van 12-13 graden en een ideale luchtvochtigheid, kunnen de wijnen hier lang en mooi rijpen. Deze koelte is van groot belang voor het maken van goede mousserende wijnen, want een hogere temperatuur zou voor de fijne bubbels funest zijn.

We verlaten de kelder en proeven een selectie van drie droge Vouvray-wijnen uit drie verschillende jaren en domeinen. Met een paar zilte oestertjes uit Cancale erbij en een geanimeerd praatje

met andere wijnliefhebbers is onze *dégustation* compleet. Een stukje verderop zijn we alweer aan het proeven met zoetigheden. Dit keer smaakt de moelleux van Domaine du Clos de l'Épinay voortreffelijk bij een goudbruine chouquette.

Heerlijke afsluiting, verrukkelijk souvenir

Voor ik het weet zit het er al weer op. Na twee dagen wandelen en wijnproeven eindigen we op een gezellig pleintje met live muziek, dansende mensen, foodtrucks (andouillette, een van oorsprong lokale, maar lang niet door iedereen gewaardeerde specialiteit mag natuurlijk niet ontbreken) en nog meer wijn. Ik volg het advies van Myriam en koop een fles Vouvray Sec om thuis bij een stuk Sainte-Maure de Touraine (dé regionale geitenkaas) al dromend over volgend jaar te savoureren. ■■■

GUIDE DE VOYAGE

CHÂTEAU DE LA COMMANDERIE

Gebouwd in 1806 op de plaats waar tot in de 13e eeuw de tempeliers hun *Commanderie* bewoonden. Nu is het een chambre d'hôtes in het midden van een landgoed met uitzicht over de wijngaarden, de rivier en de vallei. Ideaal voor een tussenstop naar het zuiden, of een bezoek aan 'de tuin van Frankrijk'. lacommanderie.com

MAISON TOURAINE

Vakantiehuis aan de oever van de rivier de Vienne. Op korte afstand van de bruisende plaats Chinon met haar statige fort en sfeervolle terrasjes, restaurants, galeries en winkels. Het huis is in 2013 geheel gerenoveerd en zeer geschikt voor een vakantie met kinderen. chinoncabrio.jimdo.com

LES BOUCTONNIÈRES

Gîte voor 4 personen met een gedeeld zwembad. Op Domaine 'Les Bouctonnières' werden in het verleden geiten gefokt. De streek is dan ook gekend voor de AO geitenkazen. De geiten zijn inmiddels verdwenen, maar de rust en de kalme zijn gebleven. Vlak bij de woning bevinden zich 3 grote visvijvers, de rivier de Vienne en 2 prachtige dorpjes: Nouâtre en Marcilly-Sur-Vienne. bouctonnières.com

VIGNES VINS RANDOS 2018

De 15e editie van Vignes Vins Randos vindt plaats op 1 & 2 september 2018. Er staan weer veel spannende wijnroutes door de Loirevallei op de planning. Om het evenement voor iedereen toegankelijk te maken, zijn er kortere routes (ideaal voor gezinnen met kinderen), routes voor mensen met beperkte mobiliteit, solo routes en zelfs fietsroutes. vvv-valde Loire.fr

*Vignes Vins
Randos 2018*

1 EN 2 SEPTEMBER 2018
VVV-VALDELOIRE.FR

